

09-03-2015  
DFS bestyrelse

## *Forslag til* **Flygtninge i Danmark – DFS positionspapir**

*Dette positionspapir beskriver Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) holdning til flygtningespørgsmålet i Danmark. Med grundlag i dette papir kan alle repræsentanter for DFS og DFS' medlemsorganisationer udtale sig på DFS' vegne.*

Folkeoplysningen vil medvirke til, at Danmark viser sig som et åbent, tolerant, ligeværdigt og menneskeligt samfund, og medvirke til, at vi som borgere tager os af folk på flugt – uanset race, religion, køn, uddannelse, formue og nationalitet.

Folkeoplysningen er nok noget af det mest danske, vi har, og folkeoplysningen repræsenterer værdier i vores samfund, som vi gerne vil kalde danske: demokrati, ytringsfrihed, åbenhed, tolerance og ligeværd. Med det ståsted er vi bekymrede for den måde, flygtninge modtages i Danmark.

Verden har i øjeblikket det største antal flygtninge siden 2. verdenskrig. I alt 51,2 mio. mennesker er på flugt. Det skyldes usædvanligt mange konflikter. Ifølge FN's definitioner har der aldrig i historien været så mange alvorlige konflikter i verden som nu.

En flygtning er kendetegnet ved at være alene i det fremmede. Han eller hun er uden det netværk, som giver et tilhørsforhold i et fællesskab, kontakter der kan give job eller viden om, hvordan man begår sig i samfundet. I et fremmed miljø, hvor man ikke er bekendt med de herskende værdier og normer, og hvor man ikke kender forholdene og de praktiske måder at håndtere dem på.

Folkeoplysning handler om stærke fællesskaber og om aktivt medborgerskab. Det praktiseres hver dag i de folkeoplysende skoler og foreninger. Også i forhold til de medborgere, der måtte flygte fra deres hjemlande.

Som medborgere i Danmark skal vi tage godt imod de flygtninge, der er i Danmark. Vi vil være med til at give dem en god tilværelse. Så længe de er her. Uanset, hvor mange der kommer og hvor længe, de skal være her.

Som medborgere har vi en forpligtelse til at sætte os ind i, hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter, og til at invitere flygtningene til at dele deres viden og livserfaringer med os og tage vare på deres ressourcer. Vi må inddrage flygtningene og give dem mulighed for at blive en del af civilsamfundet – til glæde for såvel flygtningene som det danske samfund.

Vi tager ikke stilling til, hvor mange flygtninge, Danmark skal tage imod, eller hvor længe de bliver. Det er et politisk spørgsmål. Vi har fokus på at byde de flygtninge, der kommer, velkommen på en ordentlig måde og på at give dem et godt ophold i Danmark den tid, de er her.

